

De Familie Dolging waren 3 weken in Mhofu van 2 augustus t/m 23 augustus 2008.

Hieronder vast een aantal foto's. Jan Dolging stuurde een selectie van ruim 400 foto's. Dus wij hebben ook weer een selectie (helaas) moeten maken.

Het verslag: Het was heerlijk. Het huis en de tuin zijn geweldig. Je verwacht wel een aantal dieren in de tuin. Maar zo veel! We hebben regelmatig gebruid.



Giraf in de tuin van MHOFU!



De genetkat bij onze voederplaats









We zijn ook 2 nachten weggeweest uit Mhofu. We zijn naar het midden van Kruger gereden. We kwamen uit bij Phalaborwa en daar vandaan naar camp Letaba. Daar waar Cobu Kruger met haar gezin heeft gewoond. We hebben nl het boek gelezen. Onderweg kwamen we de meest zuidelijke Baobab tegen. En we hebben het prachtigste uitzicht van de wereld gezien in camp Olifants (echt tot tranen geroerd). Na 2 dagen waren we weer terug in Mhofu. Heerlijk om weer daar te zijn. Bij elkaar zijn we zeker 9 x in

Kruger geweest. Het is verslavend. We hebben zoveel wilde dieren gezien. We hebben een cheeta met 4 welpjes gezien die een impala aan het oppeuzelen.







We zijn ook naar Barberton geweest. Daar hebben we met Danny Brink naar goud gezocht. We hebben alle 4 goud gevonden.



We zijn 2x naar Swaziland geweest. De 1^{ste} keer hebben we een tocht door de bergen gemaakt. Een prachtige omgeving.



De 2^e keer was bij Jeppes Reef. Toen hebben we het traditionele dansen bekeken. Je gelooft het niet maar de drummer van Bob Jovi zat ook in het publiek.





Het was voor ons de meest fantastische ervaring ooit en we zullen het nooit vergeten. We hopen dat jullie nog lang mogen genieten op deze plek. Heel erg bedankt. Jan, Helen, Demi en Rob Dolfing.